

TACK VÄXJÖ

Riksföreningen Särvuxpedagogernas konferens 5-6 oktober 2006

Ett stort tack till alla som ordnade konferensen i Växjö. Deltagarlistan var lång, behovet och intresset för rikskonferensen verkar bara öka.

Tack för den fina foldern, trevliga stället med teknik som fungerade samt för den fina inledningsmusiken. Den ville man inte riktigt släppa men efter välkomsttalet var det dags för "allvaret".

Charlotte Ringsmose fångade intresset med sin högaktuella föreläsning om kvalitet i individuella studieplaner i Särvux. Trots en del språksvårigheter fick vi en hel del att tänka på.

Paneldiskussionen efter lunch handlade om särvux i framtiden, mycket är oklart i nuläget. Kursplanarbetet, vad innebär lagändringen om rättigheten att studera på grundläggande nivå i praktiken. Hur fördelas pengarna i kommunerna ut till särvux, får vi det vi har rätt till?

Ulla Alexandersson väckte tankar om en framtidsvision "Högskolan för långsamt lärande". Hur ska vi möta kravet på mer yrkesutbildning och arbetslivsanknytning? Och den eviga frågan om bra läromedel för vuxna, SIT finns fortfarande och vi kan använda oss av deras kunskaper även om de har fått ett ändrat uppdrag.

Dagen avslutades med en inblick i en annorlunda verklighet än vår, vi fick höra om ett samarbetsprojekt mellan Växjö FUB Klippan och Tuzla, så viktigt att inte glömma världen utanför, tack alla ni som berättade!

Tack för guidade visningar på teatern och i domkyrkan och inte minst för middagen med musik! Den sköna omväxlingen i aktiviteter gör dagarna intensiva men givande.

Andra dagen startade med teaterföreställningen Mohikan i vita strumpor. Aldrig fel att ägna tid åt tankar kring bemötande och förhållningssätt, särskilt roligt att inspirationen kommer i teaterform.

Särvuxpedagogernas årsmöte samt skolledarmöte hölls före lunch. Nästa års rikskonferens blir i Eskilstuna 11-12/10 -07.

Avslutningsvis fick vi lyssna på Lisbeth Pipping om att växa upp som barn till en mamma med utvecklingsstörning. En bitvis skakande berättelse som inte var svartvit och som bekräftade vikten av att ett barn under svåra omständigheter kan bli räddat genom tillräckligt många goda krafter i omgivningen.

Tack för givande pratstunder med andra särvuxlärare samt för en och annan nyhet som vi hittade hos utställarna.

Trötta men belåtna lämnade vi ett regnigt Växjö

Pirkko Silo med kollegor från Stockholm